

Akkuyu'da Nükleer Karşıtı Şenlik

AkkuyuVa yapımı tasarlanan nükleer enerji santraline karşı gerçekleşen şenliğe Ankara'dan TMMOB'a bağlı birimlerden temsilciler, çeşitli akademisyenler ve çevre örgütlerinden katılım sağlandı.

7 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen ve odamızdan da temsilcilerin katıldığı şenlik, Büyökececi köy meydanında katılımcıların yerlerini alması ile başladı. 801i yıllardan beri dile getirilen AkkuyuTya nükleer enerji santrali kurma söylemleri, TMMOB'un öncülüğünde çeşitli çevre örgütlerinden ve halktan tepkilere ve protestolara neden olmuştu. İu zaman aralığında meydana gelmiş nükleer enerji facialarına (Çemobil, İkitelli vb.) bölgenin deprenselliğjine ve uzmanların santralin çevreye vereceği unutulmaz zararlar hakkındaki uyarılarına rağmen kulak asmamış olan devlet, bugüne değin sürdürmüş olduğu tutarsız politikasında herhangi bir değişiklik yapmamıştır. Bu şenlik, yıllardır gelişen tepkilerin devamı ve bu türden devlet politikalarına yanıt olma niteliğindedir.

Projesi hazırlanmış ve inşa aşamasına yaklaşmış olan nükleer enerji santraline karşı ülkenin dört bir yanından gelen çevre dostları, tepkilerini ilk olarak sloganlarla dile getirdiler., Ardından santralin inşa sahasını da içine alan köyün çevresinde yine sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçildi. Yürüyüş esnasında göze çarpan tanimsal çeşitlilik, korunması gereken değerler konusunda eylemimize bir kez daha anlam kazandıyordu., Şenlik alanına girişimizden itibaren bize potansiyel suçlu muamelesi yapıp kimliklerimize el koyan kolluk kuvvetleri;»



santral girişi önündeki yürüyüşümüzü barikat kurarak engelledi, Barikat önünde yapılan ve başarısızlıkla sonuçlanan oturma eylemi ardından güzergah değiştirilerek yürüyüşe başlanan köy meydanına varıldı ve eylemin ilk aşaması tamamlandı. Akşam yapılacak olan söyleşide buluşmak üzere köyden ayrılış Akkuyu çevresindeki doğal güzellikleri keşfe çıktık. Burası beton yığınları ile kirlenmemiş, doğal güzelliklerini muhafaza edebilmiş, turizmin önemli gelir kaynağı olduğu az rastlanır bir coğrafya idi. Yürüyüş esnasında karşımıza çıkan tarımsal alanlar da bölgenin gelirleri arasında önemli bir yer tutmakta.

Eylemin ikinci aşaması, yine Büyökecefnin köy meydanında gerçekleşecekti Herkesin katılımcı kimliğini ortaya koyabileceği bir oturma düzeni, köyün "nükleere hayırcılarının kahvesi önünde kurulmuştu. Santralin çevreye vereceği zararları konu eden iki tiyatro oyunu ardından sohbet

başladı. Akademisyenler ve teknik uzmanların kısa bilgilendirme konuşmaları,, köy halklarının coşkulu katılımını sağladı. By katılım köylünün konu hakkında merak ettiklerini SOFması ve kendi özgün duygu ve düşüncelerini aktarmaları şeklinde gerçekleşti. İlk olarak kendilerinin dinlediği ve konuşmalarının engellenmediği bir ortamda düşüncelerini özgürce ifade edebilmenin rahatlığı konuşmalarından hissediliyordu. Konuşmaların ana teması; bölgenin güzellikleri,, bunlardan böylesi kolay vazgeçmenin bedelleri, kaybetmemek için daha fazla mücadelenin gerekliliği üzerine idi. Devletin köylüleri kandırma üzere söyledikleri maddi kazanç*» kapısı olarak nitelendirilen santralin, aslında kendilerinin zaten mevcut gelir kaynakları arasında yer alan tarım, balıkçılık ve turizm alanlarını yok edeceğinin bilincine vardıkları gözlenebiliyordu. Üzerinde yaşadıkları toprakları çocukları gibi gören ve gelecek her darbenin kendilerini de yaralayacağını bilen köy halkı, her fırsatta "nükleer



Foto: JMO arşivinden

hayır" diyerek tercihlerini ortaya koydular Nükleer santrali sadece Akkuyu'da değil, dünyanın hiçbir yerinde görmek istemeyen çevreye duyarlı insanlar gelecek yıl aynı yerde buluşmak üzere birbirleri ile vedalaştılar.

Nükleer enerji santrali daha yapımı başlamadan zararlarını göstermeye başlamış, köyü» çoğunluğunu "hayırcıların oluşturduğu.» birbiri ile görüşmeyen iki ayrı gruba ayırmıştı.

Hafta bu insanlar günlük sohbet mekanları olan kahvehanelerini bile birbirlerine kapatmışlardı. Nükleer enerji santralinin kurulma söylemlerinin ilk dile getirildiği dönemde birlikte hareket eden köylüler, belediye başkanının, kendi kişisel çıkarları doğrultusunda parti değiştirmesi! ile ikiye bölünmüş ve köyün "evetçiler grubu oluşmuştu. Ne yazık ki, nükleer enerji santralinin zararları bir

takım çıkar çevrelerinin yararına hiçe sayılmıştır, Kapitalist ülkeler, uzun yıllardır kullandıkları ve telafisi mümkün olmayan zararlara yol açan santralleri henüz gelişmekte olan üçüncü dünya ülkelerine satarak ellerinden çıkarma çabası içine girmişlerdir, Maalesef, dünyanın bütününü etkileyen bu ve benzeri geri teknolojileri kâr uğruna başka ülkelere pazarlayanlar kendilerinin de sonlarını hazırlamakta olduklarını görmekte inat etmektedirler, Bu düşüncenin ülkemizdeki uzantıları tüm değerleri kar ile ölçerek, ülkemizin teknoloji çöplüğüne dönüşmesine zemin hazırlamaktadır,

Doğanın milyonlarca yılda oluşturduğunu bir çırpıda yıkmak bu denli kolay olmasa gerek».

Tülin Yıldırım

Jeoloji Mühendisi

Arzu Gül

Jeoloji Mühendisi



Foto: JMO arşivinden